

Ψήφισε το επόμενο καινούριο βιβλίο μας



Ο *Τίγκρε* έχει πολλά όνειρα: να γίνει επαγγελματίας **ποδοσφαιριστής**, να τα φτιάξει με το κορίτσι που αγαπά, να κάνει τη γιαγιά του περήφανη... Όμως, δικαιούται ένα παιδί της **φαβέλας** να ονειρεύεται; Σε τι μπορεί να ελπίζει όταν ζει σ' έναν κόσμο που τον καταδυναστεύουν η φτώχεια, η προκατάληψη και η βία;

Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Κ. Παναγιωτάκη μάς ταξιδεύει σε μια φανταστική φαβέλα στο Ρίο της Βραζιλίας, όπου τα παιδιά παίζουν μπάλα, ερωτεύονται, συνδιαλέγονται με τη φτώχεια και τον **υπόκοσμο**, σε ένα κουβάρι δίχως άκρη.

Βασισμένο σε πραγματικά περιστατικά. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)



Ποτέ μην πείσεις το κουδούνι του τρόμου! Αν το τολμήσεις, θα είναι πια **πολύ αργά** για σένα! (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Ο Νικολάκης Πισιρίμπος του Φιλήμονα και της Ιολάνθης, γυρνώντας απ' το σχολείο του, αποφάσισε να χτυπήσει το **κουδούνι** ενός παλιού αρχοντικού και να το βάλει στα πόδια, κάνοντας έτσι την κλασική **φάρσα** των παιδικών μας χρόνων. Έλα όμως που το κουδούνι είναι μια **παγίδα** γι' αυτά ακριβώς τα παιδάκια κι έτσι ο Νικολάκης μπλέκει σε μια απίστευτη **περιπέτεια** με λεοπαρδάλεις, ηλικιωμένες κυρίες, σαμποταρισμένες πίτσες κι ένα κλειδί κρυμμένο σ' ένα κολιμπρί!

- Από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου το πρωί έως την Τρίτη 1 Νοεμβρίου το βράδυ
- Μπες στην Κοινότητα Σχολικής Βιβλιοθήκης της **η-τάξης**, δες τα βιβλία και ψήφισε αυτό που θα ήθελες να αποκτήσουμε.