

# Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου 1773 στην Αρεόπολη. Γόνος της μεγάλης μανιάτικης οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων. Ήταν το πρώτο από τα επτά παιδιά του Ηλία Μαυρομιχάλη. Παντρεύτηκε την Άννα Μπενάκη κόρη προεστού της Καλαμάτας με την οποία απέκτησε έξι παιδιά. Το 1814 διορίστηκε από την Υψηλή Πύλη Μπέης της Μάνης.



## Η συμβολή του στον αγώνα

Το 1818 μύηθηκε στη Φιλική Εταιρία, στις 17 Μαρτίου 1821 ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης στην Αρεόπολη και τέθηκε επικεφαλής πέντε χιλιάδων Μανιατών.

Στις 23 Μαρτίου μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και 2.000 άνδρες απελευθέρωσε την Καλαμάτα. Στις 25 Μαρτίου συγκρότησε τη «Μεσσηνιακή Γερουσία» που τον όρισε ως αρχιστράτηγο του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού. Την ίδια μέρα, η Γερουσία, με Προκήρυξή της προς τις ευρωπαϊκές αυλές, γνωστοποίησε ότι οι έλληνες ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους. Κατόπιν ως πρόεδρος της Πελοποννησιακής Γερουσίας, προσπάθησε να συμφιλιώσει τις αντιμαχόμενες πλευρές των αγωνιστών. Πήρε μέρος στην Άλωση της Τριπολιτσάς και του Άργους, καθώς και στην άμυνα του Μεσολογγίου. Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και στην άμυνα της Μάνης από την επίθεση των Τουρκοαιγυπτίων του Ιμπραήμ. Έλαβε υψηλές διοικητικές θέσεις σε όλες τις εθνοσυνελεύσεις των Ελλήνων. Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα δύο γιοι του Πετρόμπεη, ο Ηλίας και ο Ιωάννης σκοτώθηκαν σε μάχες.

Κατά την απελευθέρωση ήρθε σε σύγκρουση με τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ο οποίος τον έβαλε στη φυλακή. Για εκδίκηση, το 1831 ο γιος του Γεώργιος Μαυρομιχάλης και ο αδελφός του Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης δολοφόνησαν στο Ναύπλιο τον Καποδίστρια. Αργότερα ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης αποφυλακίστηκε και κατέλαβε διάφορα τιμητικά αξιώματα. Πέθανε στην Αθήνα το 1848 και κηδεύτηκε με μεγάλες τιμές.

Συντάκτης: Δ. Πέτρος

Διορθώτρια: Β. Σοφία