

# Κυριακούλης Μαυρομιχάλης

Γεννήθηκε το 1765 στο Λιμένι της Μάνης, γιος του Πιέρρου Μαυρομιχάλη και της Αικατερίνης Κουτσογρηγοράκη και νεώτερος αδελφός του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη που ήταν οπλαρχηγός αλλά και πολιτικός. Πριν την επανάσταση βοήθησε τον αδερφό του για την επιβολή της τάξης στην Μάνη.

## Η συμβολή του στον αγώνα

Με το ξέσπασμα της Επανάστασης συγκρότησε δικό του σώμα και διακρίθηκε στην απελευθέρωση της Καλαμάτας (23 Μαρτίου 1821). Στη συνέχεια «ξεκαθάρισε» την ανατολική πλευρά του Ταυγέτου από τους φοβερούς τουρκαλβανούς Μπαρδουινιώτες, που λυμαίνονταν την περιοχή.

Με τον ανιψιό του Ηλία Μαυρομιχάλη, τον οποίο υπεραγαπούσε, έλαβε μέρος και διακρίθηκε για τον ηρωισμό του στις πολιορκίες Κορώνης και Μεθώνης, στη Μάχη του Βαλτετσίου και την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Αργότερα, συμμετείχε μαζί με τον ανιψιό του Ηλία Μαυρομιχάλη στην εκστρατεία των Μανιατών σε Αττική και Βοιωτία κι έλαβε μέρος στις μάχες του Κριεκουκίου και του Οσίου Λουκά τον Οκτώβριο του 1821. Από τη Βοιωτία πέρασε στην Εύβοια, όπου ο αγαπημένος του ανιψιός Ηλίας Μαυρομιχάλης βρήκε τον θάνατο στη Μάχη των Στύρων. Στη συνέχεια προσπάθησε ανεπιτυχώς, μαζί με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, να εκδικηθεί τον θάνατο του ανιψιού του, αλλά δεν το κατόρθωσε και τον Μάρτιο του 1822 επέστρεψε συντετριμμένος στην Πελοπόννησο. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς συμμετείχε ως επικεφαλής σώματος 500 Μανιατών στην εκστρατεία του Μαυροκορδάτου στην Ήπειρο για την απελευθέρωση του πολιορκούμενου Σουλίου. Στις 4 Ιουλίου 1822 δέχθηκε επίθεση από 3.000 Τουρκαλβανούς στη Σπλάτζα Φαναρίου (Αμμουδιά Πρεβέζης) και έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Η σορός του ενταφιάστηκε στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι.

Συντάκτρια : Ζ. Χαρά

Διορθωτής : Μ. Δημήτρης

