

Μαντώ Μαυρογένους

Η Μανδελούσα, το ολόκληρο όνομά της, ή Μαντώ Μαυρογένους γεννήθηκε το 1796 σε μια πόλη στην βορειοανατολική Ιταλία, την Τεργέστη. Ήταν το πέμπτο και τελευταίο παιδί του μεγαλέμπορου και μέλους της “Φιλικής Εταιρείας” Νικόλαου Μαυρογένη γόνου ονομαστής οικογένειας και της Ζαχαράτης Μπατή από αρχοντική οικογένεια της Μυκόνου. Η οικογένειά της ήταν αρκετά πλούσια, οπότε η Μαντώ είχε αρκετά υψηλή εκπαίδευση, καθώς μιλούσε Αγγλικά, Γαλλικά Ιταλικά και Τουρκικά.



Η συμβολή της στον αγώνα

Η Μαντώ έγινε μέλος της “Φιλικής Εταιρείας” και έλαβε μέρος στον αγώνα από την πρώτη στιγμή. Παρακίνησε τους Μυκονιάτες να λάβουν μέρος στην επανάσταση και να οργανώσουν την άμυνα του νησιού. Επίσης, με χρήματα από την πατρική της περιουσία, ναύλωσε πλοία και πλήρωσε τον μισθό των στρατιωτών. Ακόμη, κάλυψε με την περιουσία της τις ανάγκες των πολιορκητών στην Κάρυστο, συνεισφορά για την οποία της απονεμήθηκε το αξίωμα του επίτιμου αντιστράτηγου, το μοναδικό τέτοιο αξίωμα που δόθηκε σε γυναίκα κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Οργάνωσε θαλάσσιες και χερσαίες επιχειρήσεις στο Πήλιο, στη Φθιώτιδα, στη Λιβαδειά και στην Πελοπόννησο αναλαμβάνοντας τα έξοδα συντήρησης των στρατιωτών και των οικογενειών τους. Μαζί με άλλους Μυκονιάτες ενίσχυσε τον επαναστατημένο χριστιανικό πληθυσμό της Χίου και της Σάμου. Παράλληλα με την οικονομική στήριξη του αγώνα, προσπάθησε να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους να ενδιαφερθούν για την Ελλάδα. Δίνοντας όμως την περιουσία της για τον αγώνα, σιγά σιγά, βρέθηκε σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση. Το 1828, εγκατέλειψε το Ναύπλιο όπου ζούσε και εγκαταστάθηκε στην Αίγινα, εξασφαλίζοντας τελικά μια μικρή βοήθεια από την κυβέρνηση. Πέθανε στην Πάρο τον Ιούλιο του 1848.

Συντάκτρια: Σ. Κατερίνα

Διορθωτής: Μ. Χαράλαμπος