

# Νικόλαος Κριεζώτης

Ο Νικόλαος Κριεζώτης γεννήθηκε το 1785 στο ορεινό χωριό Αργυρό, της επαρχίας Καρυστίας στην Εύβοια, και πέθανε το 1853 στη Σμύρνη. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια βοσκών, ο πατέρας του ήταν ο Ισίδωρος Χαραχλιάνης. Έζησε τα παιδιά του χρόνια στο χωριό της μητέρας του Χρυσής τα Κριεζά απ' όπου πήρε το όνομα Κριεζώτης. Στάλθηκε στη Μονή των Λευκών για να μάθει γράμματα αλλά τελικά προτίμησε να γίνει βοσκός. Η έκρηξη της Επανάστασης τον βρήκε στη φυλακή, γιατί είχε σκοτώσει σε φιλονικία έναν Τούρκο. Απέδρασε τότε μαζί με τον Βάσο Μαυροβουνιώτη.



## Η συμβολή του στον αγώνα

Κατατάχτηκε στο σώμα του Αγγελή Γοβιού στην Εύβοια. Το καλοκαίρι του 1821 διακρίθηκε στη μάχη στα Βρυσάκια και ο Αλέξανδρος Κριεζής τον έκανε οπλαρχηγό. Τον Ιανουάριο του 1822 με τη συνεργασία του οπλαρχηγού της Κύμης και στενού του φίλου Βάσου Μαυροβουνιώτη προσπάθησε για πρώτη φορά να καταλάβει την Κάρυστο αλλά δεν τα κατάφερε γιατί οι Τούρκοι δέχθηκαν σημαντικές ενισχύσεις. Τον Ιούλιο του 1822 και ενώ στρατολογούσε άνδρες στο Κουτουρλομετόχι δέχθηκε επίθεση από τους Τούρκους την οποία απέκρουσε με μεγάλη επιτυχία προκαλώντας τους σημαντικές απώλειες. Τον Μάιο του 1823 και τον Μάρτιο του 1824, προσπάθησε και πάλι χωρίς επιτυχία να καταλάβει την Κάρυστο. Στα τέλη του 1825 μαζί με άλλους οπλαρχηγούς και 2000 άνδρες οργάνωσαν εκστρατεία στο Λίβανο και την Κύπρο με σκοπό να παρακινήσουν τους χριστιανούς της Συρίας να επαναστατήσουν κατά των Τούρκων και να απελευθερώσουν την Κύπρο. Η προσπάθεια απέτυχε. Κατόπιν κατατάχτηκε στο στρατόπεδο της Ανατολικής Στερεάς, κάτω από την αρχηγία του Καραϊσκάκη και πήρε μέρος σε όλες σχεδόν τις μάχες που έγιναν στην Αττική από τον Ιούνιο του 1826. Μετά το θάνατο του Γκούρα ανέλαβε την οργάνωση της άμυνας της Ακρόπολης, στην οποία παρέμεινε μαζί με άλλους αγωνιστές μέχρι την παράδοσή της στους Τούρκους τον Μάιο του 1827.

Συντάκτης: Μ. Έραλντ

Διορθώτρια: Π. Αντιγόνη