

Αθανάσιος Καρπενησιώτης

Γεννήθηκε στον Άγιο Ανδρέα Καρπενησιού το 1780. Το όνομά του ήταν Φουλλίδας ή Φούρλας. Έφυγε μικρός για την Πόλη, όπου δούλεψε στην αρχή ως επιδιορθωτής όπλων. Αργότερα πήγε στο Ιάσιο της Μολδαβίας, όπου ασχολήθηκε με την ενοικίαση κτημάτων, έφτιαξε περιουσία και έκανε δωρεές στην πατρίδα του. Με την έκρηξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1806, μπήκε στον ρωσικό στρατό, παρασημοφορήθηκε για την ανδρεία στη μάχη και αποχώρησε στο τέλος του πολέμου με το βαθμό του συνταγματάρχη. Κατόπιν έγινε καπετάνιος στην φρουρά του ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Βόδα.



Η συμβολή του στον αγώνα

Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία το 1818. Ήταν από τους πρώτους αξιωματικούς που ακολούθησαν τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στην Επανάσταση στην Μολδοβλαχία. Στις 5 Μαρτίου του 1821 μαζί με τον Υψηλάντη διαβαίνει τον Προύθο και μπαίνει στο Ιάσιο. Στις 1 Μαΐου του 1821 συμμετέχει στη μάχη του Γαλασίου, την πρώτη πολεμική σύγκρουση ελληνικών και οθωμανικών δυνάμεων στην Μολδοβλαχία. Αν και οι Τούρκοι ήταν πολυάριθμοι, ο Καρπενησιώτης και οι σύντροφοί του πολέμησαν ηρωικά και αν και νικήθηκαν, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα. Μετά την ήττα του Υψηλάντη στις 7 Ιουνίου του 1821 στο Δραγατσάνι της Βλαχίας η επανάσταση στη Μολδοβλαχία άρχισε να καταρρέει. Ο Καρπενησιώτης, αν και μπορούσε να σωθεί, αποφάσισε να μην εγκαταλείψει τον αγώνα και να δώσει μια μέχρις εσχάτων μάχη στο Σκουλένι (ένα μέρος κοντά στον ποταμό Προύθο) στις 17/6. Εκεί ο Καρπενησιώτης αντάξιος του Λεωνίδα, του Αθανάσιου Διάκου και του Παπαφλέσσα, με 400 περίπου Έλληνες πιστούς στον αγώνα, θα πέσουν ηρωικά μαχόμενοι απέναντι σε περίπου 8.000 Τούρκους, σκοτώνοντας 1.600 Τούρκους. Με την μάχη του Σκουλενίου τερματίζεται ουσιαστικά η Επανάσταση στην Μολδοβλαχία με τον Καρπενησιώτη και τους άνδρες του να γράφουν τον ηρωικό επίλογο.

Συντάκτης: Μ. Αντρίν

Διορθώτρια: Λ. Ελένη