

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν ένας από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε το 1782 πιθανότατα στην Σκουληκαριά του Νόμου Άρτας. Η μητέρα του είχε γίνει καλόγρια μετά τον θάνατο του συζύγου της. Τα δύσκολα παιδικά του χρόνια τον έκαναν φιλόνικο, βλάσφημο και βωμολόχο. Από μικρός υπέφερε από φυματίωση. Πριν την επανάσταση διακρίθηκε ως κλέφτης κι έπειτα ως αμαρτωλός στην αυλή του Αλή Πασά.



Η συμβολή του στον αγώνα

Το 1819 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση πολέμησε στα Άγραφα στο πλευρό του εξαδέλφου της μάνας του Γώγου Μπακόλα. Συμμετείχε στην ανεπιτυχή προσπάθεια κατάληψης της Άρτας.

Στις αρχές του Μαΐου του 1825 πήγε στη Στερεά και ορίστηκε γενικός αρχηγός όλων των εκτός Μεσολογγίου ελληνικών στρατευμάτων. Μαζί με τον Τζαβέλλα κατάφερε να αναγκάσει τους Τούρκους να λύσουν την πολιορκία του Μεσολογγίου προκαλώντας τους μεγάλες απώλειες. Τον Οκτώβριο του 1825 εκστράτευσε στη Βοιωτία, στη Φθιώτιδα και στη Φωκίδα, δίνοντας μια σειρά από μάχες. Κατατρόπωσε τις Οθωμανικές δυνάμεις στο Δίστομο και σε επτάήμερη μάχη που έδωσε στην ορεινή Αράχοβα. Συνέτριψε τους Τούρκους στην πολιορκία των πύργων της Δόμβραινας (12 Νοεμβρίου 1826). Μέχρι τις αρχές του 1827 είχε καταφέρει να απελευθερώσει το μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας. Τον Απρίλιο του 1827 αν και βαριά άρρωστος από φυματίωση έδωσε αλλεπάλληλες μάχες στην Αττική για την απελευθέρωση της Αθήνας και τη σωτηρία της Ακρόπολης. Σε μια από αυτές τραυματίστηκε θανάσιμα και στις 23 Απριλίου του 1827, ξεψύχησε στο Φάληρο όπου από εκεί πήρε και το όνομα του το γήπεδο του Ολυμπιακού.

Συντάκτης: Κ. Γεράσιμος

Διορθώτρια: Σ. Θάλεια