

# Αθανάσιος Διάκος

Γεννήθηκε το 1788 στην Άνω Μουσούνιτσα, ή στην γειτονική Αρτοτίνα. Ήταν γιος του Νικόλαου Γραμματικού και εγγονός του κλέφτη Αθανασίου Γραμματικού. Σε ηλικία 12 ετών πήγε σε μοναστήρι για να μάθει γράμματα και σύντομα με το ήθος και την ευσέβεια του χειροτονήθηκε διάκος. Αργότερα όμως αναγκάστηκε να γίνει κλέφτης όταν σκότωσε έναν Τούρκο αγά. Το 1814 υπηρέτησε στο στρατό του Αλή πασά μαζί με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Κατόπιν έγινε πρωτοπαλίκαρα του Ανδρούτσου όταν αυτός πήρε το αρματολίκι της Λιβαδειάς.



## Η συμβολή του στον αγώνα

Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και το 1821 είχε ήδη φτιάξει τη δική του ομάδα κλεφτών. Τον Απρίλιο του 1821 σε συνεργασία με άλλους οπλαρχηγούς κατέλαβε το φρούριο της Λιβαδειάς και χρησιμοποιώντας το ως ορμητήριο έδωσε πολλές νικηφόρες μάχες στη Στερεά Ελλάδα. Κατέλαβε την Αταλάντη και τη Θήβα και κυριέψε το ισχυρό φρούριο της Μπουδουνίτσας. Κατόπιν επιχείρησε χωρίς επιτυχία να καταλάβει το Ζητούνι (Λαμία) και το Πατρατζίκι (Υπάτη). Ανέλαβε να αντιμετωπίσει τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη στη γέφυρα της Αλαμάνας και στις 23 Απριλίου του 1821, ενώ γνώριζε ότι η μάχη ήταν άνιση, δεν υποχώρησε δίνοντας με τους συντρόφους του ηρωική μάχη. Τραυματίστηκε και συνελήφθη από τους Τούρκους που την επόμενη μέρα τον μετέφεραν στη Λαμία και τον σούβλισαν ζωντανό. Αυτό που εντυπωσιάζει από τον αγώνα του είναι ότι προτίμησε να πεθάνει από το να αλλαξοπιστήσει και να συνεργαστεί με τους Τούρκους.

Συντάκτρια: Λ. Χρυσοβαλάντου

Διορθωτής: Σ. Βασίλης