

Η ώρα των ζώων στη γειτονιά του Καμινιού

Καλησπέρα ,κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στο κανάλι ΕΡΤ4. Μαζί σας και σήμερα στην εκπομπή «**Η ώρα των ζώων στη γειτονιά του Καμινιού**».

Καλεσμένοι μας τα ζώα που ζούσαν στο ερειπωμένο Καμίνι.

Αρχικά θα μιλήσουμε με το ζώο που γνώριζε πιο πολύ το Καμίνι. Το όνομά του είναι Λάκης Σκυλάκης.

-Κύριε Λάκη, πόσον καιρό γνωρίζετε το Καμίνι;

-Το γνώριζα από τότε που ήμουνα μικρό κουτάβι. Οι ιδιοκτήτες του με τάζαν κάθε απόγευμα στην είσοδό του.

-Πώς αισθανθήκατε όταν έπαψε να λειτουργεί και αργοσάπιζε;

-Αισθάνθηκα πολύ άσχημα, επειδή έχασα όλους μου τους φίλους, οι οποίοι με τάζαν, με έπλεναν και με χάριδευαν.

Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με την Τούλα τη γατούλα. (γυρνάει προς την Τούλα)

-Πότε πρωτογνωρίσατε το Καμίνι;

-Το γνώρισα μαζί με την σύζυγο του ιδιοκτήτη που πήγαινε φαγητό στους εργάτες του Καμινιού. Πάντα είχε κάποιο ψαράκι και για μένα.

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σας που αποχωριστήκατε το Καμίνι για ένα χρονικό διάστημα;

-Ένωσα πολύ άσχημα, διότι δεν ξαναείδα τις φίλες μου, που μαζευόμασταν στην είσοδο και κουτσομπολεύαμε.

Ευχαριστούμε πολύ την Τούλα για τα συναισθήματά της και ελπίζουμε να ξαναβρεί τις φίλες της.

Τώρα θα μιλήσουμε με τον τελευταίο καλεσμένο μας που δεν είναι άλλος από τον κύριο Στέρη Περιστέρη.

-Κύριε Στέρη, θα σας κάνω την ερώτηση που έκανα και στους δυο προηγούμενους.

Πότε γνωρίσατε το Καμίνι;

- Το γνώρισα πριν χρόνια, όταν πετώντας προς τη θεία μου Ρίνα Περιστερίνα ήθελα να κάνω την ανάγκη μου και αντί να κουτσοιλήσω κανέναν αθώο περαστικό βρήκα την ταράτσα του Καμινιού, η οποία ήταν η ιδανικότερη σε όλη την περιοχή.

-Κύριε Στέρη, θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση:

Πώς αισθανθήκατε για την απώλεια του Καμινιού;

-Αισθάνθηκα πολύ άσχημα, γιατί εγώ που είμαι υποχόνδριος με την καθαριότητα δεν το πλησίαζα, καθώς είχε γίνει εστία μόλυνσης.

Και τώρα μια ερώτηση και για τους τρεις σας.

Πώς σας φάνηκε η απόφαση να ξαναλειτουργήσει το καμίνι ως πολιτιστικό κέντρο αυτή τη φορά;

Και οι τρεις ταυτόχρονα: Υπέροχη!

Λάκης: Αναβαθμίστηκε η περιοχή. Βρίσκουμε παρέα ανθρώπους ευγενικούς και ευαίσθητους και για μας τα ζώα.

Τούλα: Δεν πλήττουμε. Όλο εκδηλώσεις γίνονται και μπορούμε να κοσμοπολεύουμε με τις ώρες.

Στέρης: Το φουγάρο του είναι το καλύτερο παρατηρητήριο για μας τα περιστέρια!

Εδώ, κυρίες και κύριοι , μία ακόμη εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας που γνώρισαν το καμίνι και στις τρεις περιόδους της ζωής του. Η επόμενη ενημέρωσή σας την επόμενη εβδομάδα μόνο στην ΕΡΤ4.